



EMERITIKAS

Christelijke
Gereformeerde
Kerken

*secretaris: G.M den Hartogh-Mateman,
Oude kerkweg 84
6717 JS Ede
E: emeritikas@cgk.nl
T:06-36276210
website: www.cgk.nl/emeritikas*

Aan: alle emeritus predikanten en predikantsweduwen

Geachte broeders en zusters,
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u van ons hierbij de “decemberbrief”.

Meditatie

Wandelen

En Henoch wandelde met God... (Genesis 5:22, vertaling HSV)

Ik mag aannemen dat u (uitzonderingen daargelaten) niet tot jongsten behoort. Maar als we Genesis 5 gaan lezen dan behoort iedereen tot de allerjongsten. De hoge leeftijden rijgen zich aaneen: 930, 912, 905, 910, 895 jaar; de leeftijden van de eerste vijf. Om van de spreekwoordelijke Metusalach (de achtste in de rij) nog maar te zwijgen: 969 jaar oud wordt hij. We komen vergeleken met hen - wat leeftijd betreft - net kijken.

Wat een kracht heeft er in de lijven van die mannen (en naar ik veronderstel: vrouwen) gezeten! Levenskracht – ontvangen van hun Schepper. Het is alsof het Paradijs nog in de buurt is... Kaïn was al een eind verder weg. We lezen dat hij aan het dolen en dwalen is geraakt en terecht is gekomen in Nod (dwaalland) (Gen.4:14 en 16). Ach, hoe het precies zit met die hoge leeftijden? Eén ding is zeker: hun levens werden dag in dag uit gedragen door de HEERE (al in de eerste hoofdstukken wordt Hij met die geheimenissvolle naam genoemd!).

Dat God ons leven draagt staat buiten kijf. Dat je een bepaalde leeftijd bereikt ook. En dan is het dus niet minder waar dat je sterven zult... En dat maakt dit Bijbelgedeelte ons met een refrein duidelijk: en hij stief... en hij stierf... en hij stierf... Sterven zul je als je van die boom eet... En dat ontdekken ze. Al héél snel: Kaïn die Abel hardhandig uit de weg ruimt. Hoezo: ik ben mijn broeders hoeder? Ik zou niet weten waar Abel is... Moord. En Abel stierf. Hun leven leven. En die oermensen stierven... Jouw leven leven. En je sterft...

Je hebt vast wel eens over hem gepreekt. Of je man preekte over hem. Over nummer zeven in de rij. Nummer zeven; opletten bij zo'n getal van volheid! Henoch. Ik zou bijna zeggen: eindelijk een mens waar we ons enigszins mee kunnen vergelijken. Want hij haalt de vierhonderd niet eens. Maar dan 'verslaat' hij ons nog met zo'n 300 jaar! Toen de meesten van u op ongeveer 65-jarige leeftijd met pensioen gingen verwekte Henoch op die leeftijd nog een kind. Verschil is er. Maar dat is niet eens het belangrijkste

opvallende feit: zijn - voor die tijd - jonge leeftijd. Verrassender is dat er bij nummer zeven niet staat: en hij stierf... Het doodsrefrein wordt opvallend onderbroken! Er wordt trouwens ook verteld wat hij doet terwijl hij leeft. Van de anderen wordt gezegd dat ze leven, verwekken en sterven. Leven – dat zal toch geen inhoudsloos leven zijn geweest? Zo van: ‘Ik ben er nu eenmaal. Ja, en ooit ga ik dood.’ Al is het bemoedigend om aan het slot van Genesis 4 te lezen dat men begon ‘de naam van de HEERE aan te roepen’. Helemaal leeg klinkt dat toch niet?

Maar Henoeh dan? Henoeh heeft ook aangeroept – zeker weten. Maar wat hij helemaal zeker weten deed was ‘wandelen met God’! Weet je het zeker? Ja, want het staat er *nota bene* twee keer. Alsof we terug zijn in de hof van Eden – Liefeland. Wandelen met God in de namiddag (Gen.3:8). Wandelen met God in de ochtend. Wandelen met God tot het slapen gaan. En dan nog is God met hem en hij wonderlijk veilig bij God. Vertrouwd. Vergeven. Getroost. Gesterkt. Zoveel jaren oud als hij zal worden zoveel dagen van elk jaar lééft hij met God. Je kunt gaan zingen: Groot is uw trouw, o Heer. Hoe vaak zei je het, dominee, of hoorde je het: Hij laat niet los wat zijn hand begon. ‘Vader, ik hou van U’. ‘Mijn kind, Ik hou van jou.’

Toen – Henoeh was 365 jaar – wandelde hij met God (leeftijd speelt geen rol want je kunt ook wandelen met een rollator of op een ziekbed of tijdens een seniorenreis). En opeens zegt Henoeh: “Oei, ik moet nodig naar huis”. En zijn Wandelvriend zegt: “Nu je hier toch bent... Je kunt wel blijven.” En hij stierf? Nee, God nam hem weg. Hij was niet meer.

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst (Filippenzen 1:21)

Nico Vennik

Deputaatschap

Ons deputaatschap is een generaal deputaatschap. Dat wil zeggen dat verantwoording verschuldigd is aan de generale synode en de deputaten door de synode worden benoemd. De samenstelling van ons deputaatschap is officieel sinds vorig jaar ongewijzigd. Echter al enige tijd kon broeder Stolk – helaas - zijn werkzaamheden niet verrichten vanwege gezondheidsklachten. Jarenlang zette hij zich in voor ons deputaatschap. Daar zijn we hem dankbaar voor! Gelukkig bleek zuster Gea den Hartogh uit Ede bereid om ons vanaf midden 2023 te ondersteunen als secretaris. Vandaar dat we zo vrij zijn haar naam (wat voorbarig) hieronder te noteren.

N. Vennik (Nico) te Hoofddorp	voorzitter
G.M. den Hartogh-Mateman (Gea) te Ede	secretaris
M.N. den Harder (Rien) te Soest	penningmeester
I. Bos (Ies) te Rhenen	lid
F.F. Risselada (Feddy) te Noardburgum	lid
A.J. de Vuijst (Bram) te Lochem	lid

Ontwikkelingen en werkzaamheden

Onrustig. Zo mogen we het nu bijna achter ons liggende jaar wel bestempelen. Het meest gebruikte woord lijkt wel het woord 'crisis'. Politici lepelen crises met het grootste gemak op: stikstof-, woning-, zorg-, asiel-, personeels-, energie-, onderwijs-, Groningse aardbeving- en toeslagen crisis. Maar dat gemak loopt allesbehalve parallel met de gevoelens van onrust en onzekerheid die in onze samenleving heersen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over een politieke crisis. Een door ons beheerste samenleving ('we hebben alles onder controle') blijkt niet te bestaan. Schreven we vorig jaar over de Russische inval in Oekraïne dit jaar voegen we daar (terwijl er 'vergeten' oorlogen zijn in Soedan, Congo en Myanmar en Jemen) de strijd tussen Israël en Hamas aan toe. En is het antisemitisme daardoor niet ver weg.

In onze samenleving zijn veel mensen door de armoedegrens gezakt. Het aantal voedselbanken groeit. Inflatie blijkt nog niet uitgewoed. Het raakt ons allemaal in meer of mindere mate.

Als deputaten hebben we de opdracht en verantwoordelijkheid om namens ons kerkverband de middelen die we vanuit de kerken ontvingen en ontvangen zo goed mogelijk in te zetten met het oog op de emeritaatsuitkeringen. Ook in 2023 vergaderden we regelmatig op onze vaste plek: een zaal in het kerkgebouw van de CGK van Amersfoort (Ichthus). We zochten invulling te geven aan de besluiten van de laatste synode en 2024 staat als synodejaar voor de deur. Daarnaast doen zich praktische vraagstukken voor waar maatwerk gevraagd wordt voor individuele predikanten of predikantsvrouwen.

U kunt voor nadere informatie telkens terecht bij onze de website van de emeritikas www.cgk.nl/emertikas.

Uitkeringen

Deputaten volgen de laatste jaren het indexeringsbeleid van PFZW.

PFZW heeft aangekondigd met ingang van 2024 de pensioenen te verhogen met 4,8%.

De instructie aan deputaten emeritikas is om verhogingen te volgen (zolang dit financieel haalbaar is) en zich bij verlagingen nader te beraden. De uitkeringen van de emeritikas zullen in lijn met deze instructie dan ook met 4,8% verhoogd worden.

In memoriam*

We gedenken aan het einde van dit jaar allen die ons in de kring van emeritus predikanten en predikantsvrouwen zijn ontvallen:

13-02-2023	<i>Ds. J. Vogel</i>	87 jr.
31-03-2023	<i>Mevr. A.H. den Hertog-de Vos</i>	75 jr.
9-07-2023	<i>Ds. B. Oosterbroek</i>	71jr.
18-08-2023	<i>Ds. E.E. Slofstra</i>	79jr.
23-08-2023	<i>Mevr. A.P. Maris-Baars</i>	93jr.
3-09-2023	<i>Mevr. A.C. van Vuuren-Fluit</i>	89 jr.
3-10-2023	<i>Ds. P. den Butter</i>	85jr.
31-10-2023	<i>Mevr. C.J. Vogel-van Wilgen</i>	84 jr.
3-11-2023	<i>Ds. J.K.C. Kronenberg</i>	71jr.
6-11-2023	<i>Ds. A. van de Weerd</i>	81 jr.
18-11-2023	<i>Ds. P.C. de Lange</i>	73 jr.

De Heere vertrooste en sterke allen die rouw hebben naar aanleiding van het verlies van deze broeders en zusters.

Ambtsjubileum

Reden tot dankbaarheid en felicitaties waren er voor:

40-jarig ambtsjubileum:

Ds. K. Groeneveld	18-12-2022
Ds. J. Breman	20-01-2023
Ds. H.C. Mijnders	03-06-2023
Ds. A. Brons	10-06-2023
Ds. H. van der Ham	23-06-2023
Ds. W. van 't Spijker	24-06-2023
Ds. J.W. Wüllschleger	1-07-2023
Prof. Dr. T.M. Hofman	5-07-2023

45-jarig ambtsjubileum:

Ds. A.P. van Langevelde	3-01-2023
Ds. J. Groenleer	26-10-2023
Drs. C. van Atten	10-11-2023
Ds. H. Jonkman	17-11-2023
Ds. H.J.Th. Velema	24-11-2023

50-jarig ambtsjubileum:

Dr. C.W. Buijs	21-12-2022
Drs. R. Hol	2-03-2023

55-jarig ambtsjubileum:

Ds. W. van Sorge	17-01-2023
Ds. J. van Dijken	16-10-2023

60-jarig ambtsjubileum:

Ds. J. Westerink	13-11-2023
------------------	------------

65-jarig ambtsjubileum:

Drs. W. Steenbergen	12-11-2023
---------------------	------------

70-jarig ambtsjubileum

Ds. M.C. Tanis	6-11-2023
----------------	-----------

Kroonjaren

Dankbaarheid voor het bereiken van een kroonjaar:

70e verjaardag:

Ds. H.H. de Haan	8-01-2023
Ds. P.J. van Dam	9-07-2023
Drs. H.M. van der Vegt	8-09-2023
Ds. J.P. Boiten	6-11-2023
Drs. G.R. Procee	6-12-2023

75e verjaardag:

Drs. G.J. Capellen	16-06-2023
Ds. J. Bos	24-06-2023
Ds. W. Kok	3-07-2023

80e verjaardag:

Mw. A.C. Wubs-Visser	25-05-2023
Mw. F. Last-Schouten	1-10-2023
Mw. P. Dol-Geertsema	28-10-2023
Mw. N.D.J. Starreveld-Trommel	30-10-2023

85e verjaardag:

Ds. P. den Butter 23-01-2023
Mw. J.A. Bouw-Nieuwenhuys 6-12-2023

90e verjaardag:

Mw. G. Carlier-Rebel 7-03-2023

*** 13-12-2022 t/m 12-12-2023**

Emeritaat 2023

Per 1-02-2023: prof. dr. H.G.L. Peels
Per 27-04-2023: ds. J. Breman
Per 1-06-2023: ds. A. Brons
Per 4-06-2023: ds. H.C. Mijnders
Per 1-7-2023: ds. J. Trommel
Per 1-7-2023: ds. J.W. Wüllschleger

Tot slot

Reacties op deze brief zijn uiteraard altijd welkom.

Wij wensen u van harte goede en gezegende kerstdagen toe.
Ook wensen wij u een goede jaarwisseling toe en een gezegend nieuwjaar.

Een hartelijke groet, God met u,

namens deputaten emeritikas,
Hoofddorp, december 2023
Nico Vennik, voorzitter