



Noodhulp Gaza

Een humanitaire ramp

Al geruime tijd duurt de oorlog in Gaza. Het gaat hard tegen hard tussen de beide partijen. In de Gazastrook leven ook christenen. Temidden van het geweld proberen ze een schuilplaats te bieden, maar hun mogelijkheden zijn erg beperkt. Er zijn veel kwetsbare mensen die zoeken naar een veilige plek, naar een dak boven hun hoofd, naar eten en schoon drinkwater. Dat is er maar mondjesmaat en een humanitaire ramp dreigt.

Barmhartige Samaritaan

Wat diaconaat wil, is hulp bieden als een barmhartige Samaritaan. Immers zegt onze Heiland aan het eind van deze gelijkenis: 'Ga heen, doet u evenzo'. We worden stellig geroepen om ons in te zetten voor de kwetsbaren en gewonden; om te helpen wie geen helper heeft.

Voedsel en noodhulp

In Gaza is gebrek aan alles. 1,6 miljoen mensen zijn ontheemd. 500.000 kinderen hebben psychosociale zorg nodig. Er is een enorm gebrek aan schoon water. Helaas wordt hulp van buitenaf slechts mondjesmaat toegelaten, maar wij vonden toch een partner die noodhulp kan bieden. Helpt u mee?

Uw steun

We willen oproepen te bidden voor vrede voor Israël, de Palestijnse gebieden en het hele Midden-Oosten. Giften kunnen overgemaakt worden op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Gaza of - in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulpproject - op het rekeningnummer van de diaconie.

Bedankt voor uw steun!

