



# KERK NAAR BUITEN

*Ik opende  
mijn deuren...*

JOB 31: 32

# KOM JE MEE NAAR BUITEN?

Wat is de kerk voor u: een veilige vluchtheuvel of een uitvalsbasis? Een veilige vluchtheuvel zijn als kerk, is iets heel moois. God deelt zijn genade uit via de kerk. Dat is tegelijk hét motief om als gemeente het evangelie ook buiten de kerk uit te leven. De kerk is geroepen om de wereld in te gaan: de liefde van Jezus te delen met anderen (in nood). Met het Woord en met de daad.

Als kerken mogen we dat ook samen doen. Armoede bestrijden in Nepal en eenzaamheid in Capelle aan den IJssel. En nog veel meer. Helpt u mee?

En doe mee: kom als gemeente mee naar buiten om namens Jezus aanwezig te zijn. Hoe? Lees meer op [www.cgk.nl/hvz](http://www.cgk.nl/hvz) en in het blad *Doorgeven* over dit thema. Zie [www.cgk.nl/doorgeven](http://www.cgk.nl/doorgeven).

Verder lezen in de Bijbel? Deze hulpverleningszondag staat Job 31:16-23 centraal. Het aansluitende verhaal voor de kinderen gaat over de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37). Zie [www.cgk.nl/hvz](http://www.cgk.nl/hvz).



Lees meer over het project  
*Armoede bestrijden:*  
[www.cgk.nl/NEP157](http://www.cgk.nl/NEP157).



Lees meer over het project  
*Familiehuis Schollevaar:*  
[www.cgk.nl/NED161](http://www.cgk.nl/NED161).





## Project **ARMOEDE- BESTRIJDING**

Een op de drie inwoners van Nepal leeft van minder dan een euro per dag. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid én eigenwaarde van deze mensen.

In de stad Pokhara hebben 52 kerken de handen ineen geslagen en de organisatie ACN gevormd. ACN verlangt ernaar geestelijke, materiële en sociale armoede te beëindigen. Om dit te bereiken heeft ze zelfhulpgroepen opgezet. In de stad ligt de focus op sparen en (Bijbel-) onderwijs, op het platteland op agrarische training. Ook doet ACN er vanuit haar verlangen alles aan de kwalijke gevolgen van het hindoeïstische kastensysteem te doorbreken.

Wat een mooie manier om als kerken naar buiten te treden. Onze kerken helpen hen daarbij. Helpt u mee?



## Project **FAMILIEHUIS SCHOLLEVAAR**

Eind 2019 ging een pioniersteam uit de Onmoetingskerk in Capelle aan den IJssel 'naar buiten'. In de wijk Schollevaar-Oost startte ze Familiehuis Schollevaar: een plek waar eenzamen, mensen uit gebroken gezinnen en wijkbewoners met verschillende culturele achtergronden elkaar ontmoeten.

Vrijwilligers organiseren activiteiten, bieden een luisterend oor en helpen met raad en daad. Missionair werker Johan van der Klooster organiseert samenkomsten waarbij de Bijbel opengaat.

In al deze ontmoetingen wordt zichtbaar hoe de liefde van Christus mensen samenroept tot één familie. Als kerken helpen wij met dit project een gemeente in haar wijk naar buiten te treden. Helpt u mee?



Lees verder op: [www.cgk.nl/hvz](http://www.cgk.nl/hvz).  
Bekijk hier ook film- en  
kindermateriaal.



Ons blad Doorgeven  
over dit thema al ontvangen?  
[www.cgk.nl/doorgeven](http://www.cgk.nl/doorgeven).



Kijk op [www.cgk.nl/projecten/diaconaat](http://www.cgk.nl/projecten/diaconaat) welke projecten  
deputaten diaconaat - met uw giften - nog meer steunen om als kerken  
samen naar buiten te treden.



☎ 0318 - 582367

✉ [diaconaat@cgk.nl](mailto:diaconaat@cgk.nl)

📘 diaconaat CGK

🌐 [cgk.nl/diaconaat](http://cgk.nl/diaconaat)