

1 kleur alles mooi in

2 knip of prik de plaatjes uit



3

plak de plaatjes op de blauwe vlakjes hieronder



4

knip de kaarten als ze klaar zijn uit en geef ze aan een vriendje of iemand uit je buurt



KOM JE MEE NAAR BUITEN?

Als de kerkdienst voorbij is, lopen we door de open deuren weer naar buiten. Misschien zie je dan jouw buurvrouw en bedenk je dat ze wel wat hulp kan gebruiken. Of je ziet een vriendje dat verdrietig is omdat hij alleen is. Vraag maar of je kunt helpen of vraag of hij samen wil spelen. Je kan ook iemand jouw zelfgemaakte kaartje geven of sturen!



De spelende kinderen op de foto's horen bij project Familiehuis Schollebaar. Wij helpen hen zodat zij ook fijn kunnen spelen. Help je mee?

Lees thuis samen verder op www.cgk.nl/hvz.





kan ik je
ergens mee
helpen?



zullen we
samen
spelen?

