



## INDLU YETHEMBA MINISTRIES

### Nieuwsbrief 67

december 2020

Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten van Indlu Yethemba Ministries in Kriel Zuid-Afrika

**Lieve mensen,**

We naderen al weer het einde van het jaar, en wat voor een jaar! Wie heeft zo'n jaar van tevoren kunnen bedenken... niemand! Wereldwijd, heeft niemand dit aan zien komen.

En natuurlijk, ook wij hebben zo onze plannen en dromen.

Maar het loopt allemaal anders...

We hebben er zo'n zin in..., met twee nieuwe mensen in ons team! We hebben alles al bedacht.

Voorlichting geven, extra zorg verlenen, een groep vrouwen van Jezus leren en nog zo veel meer.

En dan komt corona en eind maart de lockdown, en al onze mooie voornemens moeten we voor nu laten varen. Maar de yethemba (hoop) blijft en er komt die dag, dat we weer volop mogen gaan uitreiken naar de zieken en de armen, voorlichting geven en vertellen op de manier die we voor ogen hadden.

Ook bij ons loopt het aantal besmettingen weer op, ook hier lijkt de tweede golf zich aan te dienen. Buiten het dragen van mondkapjes, de (formele) anderhalve meter maatregel en het sanitizen zijn er eigenlijk geen maatregelen meer. Het wordt hier nu wel zomer en hopelijk werkt dat in ons voordeel. We gaan het zien. Zelf blijven we voorzichtig in de contacten met anderen.

We wijzen jou graag naar onze oproep aan het einde van deze nieuwsbrief in het rode kader, die voor ons erg belangrijk is.

Als we zo het nieuws volgen van Nederland, dan wordt er heel wat geklaagd op dit moment, vooral rond de coronamaatregelen. Ach, en er zijn natuurlijk mensen die altijd lijken te moeten klagen, corona of niet. In de vogelwereld is dat niet anders. We zagen ze één keer om ons huis: de Kwêvoël of Grey Go-away-bird. Het is een Turacosoort. Ze zijn lawaaiig en erg aanwezig. En ze produceren een klagerig kwè-kwè, alsof over alles alleen maar te klagen valt en er geen zegeningen meer zijn om naar te kijken.



## Ons werk

Qua werk doen we alles nog beperkt. Het geven van transport en het bezoeken van mensen thuis of samen komen met groepen hebben we al sinds een aantal maanden niet meer gedaan. Gelukkig blijven er dan nog genoeg dingen over die wel kunnen. Vooral die activiteiten die in de buitenlucht kunnen, zoals het uitdelen van voedsel.



Of, zoals deze jonge moeder helpen, zodat ze haar twee weken oude baby'tje kan voeden.

Ze heeft onvoldoende borstvoeding omdat ze zelf nauwelijks eet. Wat ze aan eten heeft, geeft ze aan haar twee jarige zoontje. Af en toe schuiven de burens haar iets toe van hun schamele beetje.

Kleding voor haar baby'tje heeft ze ook nauwelijks.

We zijn blij dat we haar hebben ontmoet en kunnen helpen.



### **Mkhulu 'Bloem'**

Elke dag vragen we God of Hij ons de mensen wil wijzen die hulp nodig hebben, en we zien het dan ook echt van God als we iemand ontmoeten in nood.

Zo ook deze mkhulu (oudere man). We helpen hem al een tijdje met voedselpakketten. Hij komt oorspronkelijk uit Lesotho en is in zijn jonge jaren naar Zuid-Afrika gekomen om werk te zoeken. Een aantal jaar geleden krijgt hij een ongeluk, waarbij hij beide onderbenen breekt. Die zijn nooit goed gezet geweest, waardoor hij nu moeilijk loopt. Hij heeft geen Zuid-Afrikaans ID-bewijs en komt daardoor niet in aanmerking voor een pensioen. Familie heeft hij niet. Hij is echt helemaal alleen!

Hij heeft gezien dat we kort geleden voor iemand een golfplaten huisje hebben gebouwd.

Op een dag vraagt hij me om eens te komen kijken naar de kamer waar hij woont. Het is een kamer in een huis waar de gaten in de muren zitten en een kamer zo donker en vies! Met de zomerregens op komst zal het er niet beter op worden. We besluiten ook hem te helpen.



Ook voor hem hebben we nu zo'n golfplaten hutje gebouwd. En een nieuw bed gekocht, een kacheltje waarop hij wat kan koken, en wat meubeltjes en plastic boxen waarin hij zijn kleren en etenswaren schoon en droog kan houden.

Het is ongelooflijk mooi en ontroerend om te zien hoe deze man weer geniet van zijn leven.

En ondanks zijn handicap is hij altijd actief. Wanneer je ook komt hij is altijd wel met iets bezig. Hier repareert hij voor zijn nieuwe hutje een kinderschoen van een buurtbewoner waar hij dan weer iets mee verdient.

Het 'garen' wat hij gebruikt is het touwtje waar een aardappelzak mee dicht was genaaid. Ja hoe vindingrijk kun je zijn! 😊



Voor een afrastering om zijn huis moest hij stokken hebben om draad tussen te kunnen spannen. Girly en ik zijn samen met hem een ochtendje wezen kappen in een nabij gelegen bos.

Ik zag te laat dat het zand mul werd... en toen was het leed al geschied. Maar dankzij de hulp van deze mensen konden we een half uurtje later weer vrolijk verder.





**We gaan door!**

En zo helpen we waar we kunnen. Dat proberen we op een verantwoord mogelijke manier te doen.

## **Kerst**

Kerst is hier zó anders dan in Nederland. Het valt midden in de grote zomervakantie. Niets gezelligheid thuis rond de kerstboom. En als je er een wil hebben, kan je alleen een kunstboom kopen. Natuurlijk komt wel de kerstman langs met veel cadeautjes (tenminste voor de mensen die dat kunnen betalen). Het grapje gaat hier dat kerst nu op 8 januari zal zijn, omdat de kerstman eerst veertien dagen in quarantaine zal moeten. Maar Jezus en de belofte van het Kerstfeest? Ach de kerken houden hun kerstavonddiensten al in november. En bij 30 graden, dan beleef je het toch allemaal wat anders dan we gewend zijn... Deze periode, half december tot half januari, wordt hier het 'festive season' genoemd. De meeste mensen hebben dan vrij en hangen bij elkaar. Er wordt dan ongelooflijk veel



gedronken. In deze periode komen hier elk jaar zo'n 1700 mensen om in het verkeer. Het is een tijd van het jaar dat we minder de weg op zullen gaan.

Wat is het fijn, als je ziek bent, geen huis hebt of weinig te eten hebt, dat er mensen zijn die je helpen. En wat voelt het goed dat jullie en wij dat samen kunnen doen.

Dankuwel, dat we ook het afgelopen jaar, ondanks het coronavirus, dankzij uw trouwe giften dit zo konden doen.

We hopen dat we ook in het nieuwe jaar op jullie steun mogen rekenen.

Een warme kerstgroet van ons thuisfrontteam, ons medewerkersteam en onszelf.



### Oproep

In juni 2021 verloopt ons visum en moeten we naar Nederland voor een nieuw visum. De ervaring leert dat dit zomaar twee maanden kan duren. Dus voor de periode van 15 juni tot en met 31 augustus zoeken we tegen een redelijke vergoeding een verblijfplaats, een huisje of caravan waar we privé kunnen zijn. Liefst in Friesland boven de lijn Bolsward, Sneek, Drachten. We beseffen dat het een ongelukkige tijd in het jaar is, zo in de vakantietijd. Willen jullie je voelhoorns eens uitsteken? En als je iets weet, dit dan doorgeven aan ons thuisfrontteam, tel 06 2633 8933? Heel erg bedankt.

### Tot zover

Dank jullie wel voor het lezen van deze nieuwsbrief. Veel moed, kracht, maar vooral geduld en verdraagzaamheid voor de komende tijd als corona en de maatregelen daaromheen telkens zwaarder gaan wegen. Blijf vooral gezond.

Gods zegen en een lieve groet van ons,  
Hetty en Tjeerd

Ukubingelela okufudumele kithi,  
I-Hetty ne-Tjeerd



Bidt u met ons mee voor:

- veiligheid op de weg tijdens deze vakantietijd.
- gezondheid ons team en voor onszelf.
- wijsheid in het helpen van anderen.
- dat het echte feest van Kerst in de harten van mensen mag gaan leven.
- dat we een goed plekje mogen vinden voor ons verblijf in Nederland tijdens de komende zomer.

Dankt u met ons mee voor:

- Gods voorziening in het afgelopen jaar.
- dat ons niets is overkomen en veilig mochten zijn.
- dat we gezond zijn en elke dag de kracht mochten hebben om anderen te helpen.

---

## Colofon

---

### **Stichting Vrienden van Indlu Yethemba**

Kingmastate 53  
8926 NA Leeuwarden  
Nederland

Mobiel: 0031 6 2633 8933

### **Adresgegevens Hetty en Tjeerd**

Hetty Bloem / Tjeerd Zuidema  
P.O.Box 2762  
2271 Kriel South Africa Hetty mobiel: 0027  
76 830 5548 Tjeerd mobiel: 0031 6 5317  
3620 0027 76 663 6607  
E-mail:  
[info@indlu-yethembaministries.org](mailto:info@indlu-yethembaministries.org)

### **Financieel ondersteunen?**

Als u het werk van de ministry financieel wilt  
ondersteunen, dan kunt u uw giften  
overmaken op bankrekening  
NL16 RABO 0116 7752 54  
ten name van  
Stichting Vrienden van Indlu Yethemba  
onder vermelding van 'gift'.

---